

1. De donkere nacht loopt ten einde

'Dungru neti e gowe', adventslied uit Suriname

tekst & muziek: Mavis Noordwijk

Vertaling: Albert Arens

Kaseko mm = 144-158

Refrein:

De donk'-re nacht loopt ten ein - de, de mor-gen-stond breekt aan! De

5

Donk' - re nacht loopt ten ein - de, de mor-gen - stond breekt aan.

9

Wak - ker wor - den, broe - ders, zus - ters! Mor - gen - stond, breekt aan!

13

Wak - ker wor - den, broe - ders, zus - ters! Mor - gen - stond, breekt aan!

16

voorzang: *allen:* *6 x, dan naar refrein*

1. De tijd is daar, wordt wak-ker nu!
2. De zon komt op, wordt wak-ker nu!
3. Het kind van God komt naar ons toe!
4. Im - ma - nu - el is on - der - weg! Wak-ker wor - den, de tijd is daar!
5. Hij komt ons hel - pen in de nood!
6. De Ver - los - ser, lang ver-wacht!
7. Ver - heft uw har - ten, al - le - maal!