

Nacht en stilte

naar een melodie uit St. Gallen, 1705

tekst: W. de Boer

muziek: A. Arens

mm 132-142

pp

D G/D Em/D D G/D D Em/D

5

Em⁷ A⁷/D

9 + *combo*

cresc.

D Em⁷/D D Em⁷/D D Em⁷/D D Em⁷/D

13

Nacht en stil - te ster-ren, de zee. Is er ie-mand op zoek -naar mij?
Land, ver - lo - ren, vol-ken ver-moord. Wie zucht dat het an - ders kan?

mf

D Em⁷/D D Em⁷/D D Em⁷/D D^{maj7} Em/D

17

Strand ver - la - ten, gol - ven ge - dwee, is er ie - mand die keert het tij?
 Diep ver - lan - gen, te - kens in't zand, komt er iemand die breekt de ban?

D Em7/D D Em7/D D Em7/D D Am/D

21

Ja, God komt, je broe - der, je zus - ter, je vriend, komt van ver o - ver zee,

G Em/D G Em/D G Em7/D

25

hoofdstem alten

Ja, Hij komt, je broe - der, je zus - ter, breng hem - mel en aar - de mee.

Em7 Em7/A