

## 12. Daar vertrouw ik op

*Geloofslied naar Romeinen 8, 18-27*

tekst & muziek: Albert Arens

Alle dingen gaan voorbij. Zo heb Jij het ooit bedacht.  
Zo is het goed.

Als een vriend ging Jij ons voor en trok een spoor dwars door de  
nacht.  
Dat geeft ons moed.

*Refrein:*

Dat er troost en licht zal zijn en Jij ons optilt uit de pijn;  
daar vertrouw ik op.

Dwars door twijfel en verdriet dwingt jouw zacht en hoopvol lied:  
dat liefde ons weer leven doet.

Deze hoop geeft mij houvast: ik geloof wat ik niet zie  
maar aarzelend vermoed: dat er troost en licht zal zijn  
en Jij ons optilt uit de pijn.  
Daar vertrouw ik op.