

## 11. Dat nog duizend dagen komen

*Oorspronkelijke titel: Dass nog tausend und ein Morgen*

tekst: Thomas Laubach, muziek: Thomas Quast  
vertaling: Willem de Boer

Laat niet toe wie rampen brengen. Recht je rug bij tegenwind.  
Laat de doden zelf maar graven. Wees zo sterk als een kind.

*Refrein:*

Dat nog duizend dagen komen. Dat zij komen, blijven komen,  
dat nog duizend en een morgen komt.

Wees als sterren aan de hemel. Lichtend voorbeeld, zonneschijn.  
Blijf niet dralen als zovelen. Nieuwe mensen kun je zijn.

Breek uit vastgelopen paden, geef de hoop een nieuw gezicht.  
Wees al gaande zelf een rustpunt. En je leven wordt heel licht.

En de oude tijd vergaat. Een nieuwe dag begint.  
Het menselijk gelaat spreekt recht en overwint.

--