

## 10. Ik kom op de wolken

*Een Pinksterlied*

tekst & muziek: Albert Arens

Ik kom op de wolken, val uit de lucht  
en dans op het water dat rimpelend vlucht.  
Ik kom op de wolken, trek dwars door de zee.  
Kom, breek uit je angsten en dans met me mee.

Wie zoekt naar woorden, een vertrouwd gezicht?  
Ik zet je in vlam met de taal van het Licht.  
Wie voelt zichzelf onzegbaar verward?  
Vandaag zul je spreken met de kleur van je hart.  
Wie loopt met snijdend cynisme te koop?  
Vanaf nu zul je strijden met woorden van hoop!

Want ik kom op de wolken, val uit de lucht  
en dans op het water dat rimpelend vlucht.  
Ik kom op de wolken, trek dwars door de zee.  
Kom, breek uit je angsten en dans met me mee.