

5. Al spreek ik allerlei talen

Naar 1 Korinthe 13

tekst & muziek: Albert Arens

Al spreek ik allerlei talen maar laat de liefde niet toe
dan blijven mijn woorden krachteloos en hol
en word ik praten moe.

Ben ik zo wijs als profeten maar laat de liefde niet toe
dan leiden mijn diepste inzichten tot niets
en word ik denken moe.

Refrein:

Alle kennis heeft zijn grenzen, alle schoonheid gaat voorbij.
Maar mijn geloof en hoop zullen niet wankelen
zolang de liefde blijft in mij.

Al leef ik vroom en rechtvaardig maar laat de liefde niet toe
dan baten mij alle inspanningen niets,
word ik geloven moe.

De liefde is geduldig en vriendelijk, ze kent geen trots of jaloezie.
Zij heeft begrip en wordt niet boos,
houdt nooit op te hopen en verdragen.

Als wij de weg leren vinden, dwars door twijfel en pijn,
als ons hart rust vindt in dit leven
zal dat door liefde zijn.