

1. Een licht in Jou geborgen

*vrij naar: Ein Licht in Dir geborgen
tekst en muziek: Gregor Linssen*

*tekst: Gregor Linssen, muziek Gregor Linssen/Albert Arens
Vertaling: Willem de Boer
© tvd Verlag Düsseldorf/ResponZ*

Een vonk uit stenen geslagen wordt vuur in kille nacht.
Een ster die aan de hemel straalt toont ons Uw stille kracht.

Het licht dat breekt door de wolken, verspreidt een warme gloed.
Uw geest verlicht de volkeren, geeft mensen nieuwe moed.

Refrein:

Zoals de nacht vlucht voor de morgen, zo gaat de angst op de
loop,
ontwaakt een licht, in Jou geborgen: de bron van onze hoop.

De twinkel in Jouw ogen geeft kracht in onze nood.
Het licht dat ons het leven geeft is sterker dan de dood.