

# 7. Wij gaan aan tafel

Tekst: Kees van Rooijen

Muziek: Bertus Borgers

*hi-hat* *lightly*  
*rimsh.*  
*b.drum* *simile + fills*

**9** Refrein (allen)  
 La - ten wij bid - den tot Hem, on - ze Heer. Ik bid voor  
*F Bb F Bb F Bb/C F/C F*

**14**  
 jou, en jij bid voor mij. La - ten wij e - ten van het  
*F Bb F Bb F*

**19**  
 brood dat Hij geeft. Hij zorgt voor ons al - le - bei. 1.  
*Dm Bb C F Bb*

**25**  
 Wij gaan aan ta - fel om sa - men te e - ten, het brood te  
*C G Am/G G Am*

**30**  
 bre - ken, de wijn rond te de - len. Hij ze - - gent de ga - ven van  
*G/A Am F F<sup>b</sup> C*

**35**  
 mij en van jou en schenkt ons zijn lief - de en trouw.  
*G C/G G F Gm<sup>7</sup> C*

**41** 2. heren:  
 2. Hij heeft zijn Zoon in de we - reld ge - zon - den. Hij  
*C F C G Am/G G*