

# Kopiëren verboden

5. Om Hem

## Code-Music

Ik genit van het leven, elke dag is een feest.  
Als er ergens iets te doen was, ik ben er geweest.  
Het is niet snel genoeg, nog meer, nog meer,  
Soms wil ik wel anders, maar ik leef maar één keer, maar één keer.

Mijn vrienden zijn belangrijk, ik sta altijd voor ze klaar,  
ik help mijn zieke moeder, het is een klein gebaar.  
Misschien is er nog iemand die me werk'lijk ziet,  
Ik voel dat er nog meer is, maar ik zie het niet, zie het niet, zie het niet.

*Jij hebt je naasten lief; zie door hen heen het licht.  
Je deelt van je overvloed; zie daar Zijn aangezicht.  
Geloven is wat je doet om Hem.*

Ik ken de verhalen die vertellen van Hem,  
Ik wil ze wel geloven maar weet hoe ik ben.  
Ik hou het toch niet vol zo'n volmaakt bestaan,  
Dus val me niet meer lastig en laat me maar gaan, laat me gaan, laat me gaan.

Word wakker, jij die slaapt, er is een ander leven.  
Word wakker, jij die slaapt, er is een ander leven.  
Word wakker, jij die slaapt, er is een ander leven.  
Word wakker, jij die slaapt, om Hem.

# Kopiëren verboden

Geloven is wat je doet om Hem.

--

## Code-Music

# Kopiëren verboden

## Code-Music