

Kopiëren verboden

4. Maak het stil

Code-Music

Ons leven is zo druk en het is zo chaotisch,
Wie luister er nog, is er iemand die mij hoort.
Wij zijn zo druk met onze eigen dingen.
Geen plek voor rust, voor een fluisterend woord.

*Ik wil je iets zeggen, ik wil met je delen, het brandt op mijn lippen, het zit in mijn hoofd.
Kun je mij horen temidden van velen? Kun jij mij vinden als ik het geloof?*

Ik maak zo weinig tijd om goed te horen, was jij daar?
Waarom mis ik je zo vaak?
Maar is het stil vind ik je soms even.
Dan word ik in mijn hart en ziel geraakt.

Kopiëren verboden

*Ik wil van je horen, ik wil met je delen, wat brandt op jouw lippen, wil ik in mijn hoofd.
Ik wil je horen temidden van velen. Ik laat mij vinden zo is mijn geloof.*

Code-Music

Maak het stil. Maak het stil in je hoofd.
Maak het stil in je hart.
Ik wil je iets zeggen, ik wil met je delen,
het brandt op mijn lippen, het zit in mijn hoofd.
Ik kan je vinden temidden van velen,
we delen de stilte.
Zo is mijn geloof.

Kopiëren verboden

Code-Music

Kopiëren verboden

Code-Music