

Jij blijft mij boeien

Tekst: Yvonne van Emmerik
Muziek: Heiko Oosterbeek

Funky

Koor

Piano

5

1. God wat zou ik graag ge-lo-ven dat Jij wer-ke-lijk be-staat.
2. God wat zou ik graag ge-lo-ven dat die goe-de zoon van jou
3. God wat zou ik graag ont-dek-ken dat jouw zoon nog al-tijd leeft,

9

Niet als op-per-macht van hem maar als Een die met me gaat.
nog een keer zou ik hem le-ven en dicht bij ons le-ven zou.
dat hij met ons op wil trek-ken en ons in-spi-ra-tie geeft.

13

Als een maat-je door het le-ven. w... mij ge-beurt.
Die ons nog eens zou ver-tel-len hoe... met de we-reld moet.
Dat hij ons de kracht zou ge-ven or-dat-g-ne te gaan doen